



Augustus 2024

De negenledige mens De mens die wij eens zullen worden

Alieda Schwaiger-Dijkstra



Lieve mensen,
We leven in een tijd waarin we weer bewust mogen worden van de fijnstoffelijke lichamen die ons omhullen. Als we kennis van deze lichamen regelmatig op ons in laten werken, krijgen we steeds meer gevoel voor de ontwikkelingsweg die ons stap voor stap naar de toekomst leidt. Een weg die de evangelist Johannes ons wees met de visioenen die hij kreeg tijdens zijn gevangenschap op het eiland Patmos.

De negenledige mens, de mens die wij eens zullen worden

Ook wel de zevenledige mens genoemd ¹

Het symposium op 4 juni 2023 door Hans Stolp en Wilma de Vries in het congrescentrum Orpheus te Apeldoorn gehouden, had als thema *Rudolf Steiner en Johannes, Twee gezworen vrienden*.²

Tijdens de lezing sprak Hans Stolp over de mens die wij eens zullen worden. Dit deed hij aan de hand van de negenledige mens zoals Rudolf Steiner in vele van zijn geschriften heeft toegelicht.

Een korte beschrijving van de negen lichamen:

- Ons **fysieke-lichaam** is het tastbare en zichtbare deel van de mens.
- Daar omheen ligt ons **etherisch-lichaam**. Dit lichaam is gevuld met levenskrachten/energieën die ons fysieke-lichaam doorstromen.
Ter verduidelijking; *Een lichaam wat dood is heeft geen levenskrachten dus ook geen etherisch-lichaam. Een slapend mens, die droomt of een mens in coma, heeft wél levenskrachten en dus ook een etherisch-lichaam.*
- Hier omheen en doorheen ligt het **astrale-lichaam**, ook wel ziele-lichaam genoemd. Hierin bevindt zich onze ziel en ons Ik, ons ego.
Door het zuiveren van onze ziel, verheffen we het ego naar ons hogere ik. We kunnen daarmee drie aspecten van onze ziel ontwikkelen; de **gewaarwordingsziel**, de **verstands- en/of gemoedsziel** en de **bewustzijnsziel**.
De ontwikkeling van de **bewustzijnsziel** is nu gaande. Dat betekent dat we nu bewust kunnen worden van wie wij ten diepste zijn ³.
Deze ontwikkeling begon in 1413 na Chr. en zal duren tot 3573 na Chr.
Ons blijven dus nog 2000 jaar om in een paar levens/incarnaties ons bewustzijn verder tot ontwikkeling te brengen.
- In de verre toekomst komen er nog drie nieuwe wezensdelen bij:
Door de omvorming van ons astrale-lichaam ⁴ ontstaat het **geestzelf**.
Door de omvorming van ons etherisch-lichaam ontstaat de **levensgeest**.
Zelfs ons fysieke lichaam kunnen we in de verre toekomst omvormen tot **geestmens**.

De mens die wij eens zullen worden

Het lichaam van de **geestmens** wordt gelijk aan het opstandingslichaam van Jezus Christus, dat een **geestelijk fysiek-lichaam** is. Dit is het lichaam waarin Christus aan Johannes in de grot op Patmos verscheen.

Rudolf Steiner vertelt dat dit geestelijk fysiek-lichaam onze toekomst is.

Naar deze toekomst zijn wij onderweg! (Dit is pas mogelijk op Vulcanus, de 7^e incarnatie van de aarde. We zijn nu in de 5^e incarnatie van de aarde)



Samengevat schema van de negen lichamen

LICHAAM

1. Fysiek- lichaam
2. Ether-lichaam

ZIEL

3. Astrale-lichaam
4. Gewaarwordingsziel
5. Verstandsziel
6. Bewustzijnsziel

GEEST

7. Geestzelf (het omgevormde astrale lichaam)
8. Levensgeest (het omgevormde etherisch lichaam)
9. Geestmens (het omgevormde fysieke lichaam)

Toevoegingen

¹ Het astrale lichaam en het ik kunnen ook als één geheel beschouwd worden en ook het etherisch lichaam en het fysieke lichaam. Daarom wordt er ook wel van de 7-ledigheid van de mens gesproken.

² Rudolf Steiner en Johannes, Twee gezworen vrienden. Onder deze titel heeft Hans Stolp ook een boek uitgegeven. De lezingen van het symposium zijn te zien en te beluisteren op de site van de stichting de Heraut.

³ Door de levenslessen die we krijgen worden we ons bewust van wie we ten diepste zijn en tegelijkertijd leren we daarmee ook het diepere wezen van de ander begrijpen. Ook leren we aanvoelen dat er niets op aarde gebeurt zonder bedoeling. Als we terugblikken op ons leven begrijpen we waarom er bepaalde gebeurtenissen en ontwikkelingen nodig waren. Dit duidt allemaal op ontwikkeling van de bewustzijnsziel.

⁴ Om een idee te krijgen wat er voor het omvormen van ons astrale lichaam naar het geestzelf nodig is, het volgende:

Als je alle emoties en driften zuivert en het astrale lichaam (je ziel) volkomen vrede en liefde wordt, dan hebben we een stap gezet om het Geestzelf te verwerven.
(Daar zijn we in onze tijd nog niet aan toe, dat is pas in de toekomst mogelijk)

5 Het onderstaande stukje is een toevoeging uit een eerder uitgegeven publicatie over de negenledige mens door de stichting Heraut.

Sommigen zullen nu vragen: kan dit allemaal bewezen worden?

Het antwoord is:

Voor een helderziende hoeft dit niet bewezen worden, die kan deze wezensdelen waarnemen.

Voor andere mensen geldt: als we aannemen dat het zo is, kunnen we fenomenen uit de ons omringende wereld verklaren waar de gewone wetenschap geen zinnige uitleg voor heeft, zoals: bewustzijn, slaap, dood, veroudering, enzovoort.

In die zin is deze "theorie" even wetenschappelijk als bijvoorbeeld de evolutie- of de relativiteitstheorie.

**(Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs is het niet toegestaan teksten of foto's voor andere doeleinden te gebruiken.)*