



Vragen en antwoorden deel 12

Hans Stolp heeft jarenlang op de zaterdagen in Amersfoort lezingen gegeven over de esoterische geheimen van het christendom. Bezoekers hadden gelegenheid om vragen te stellen. (Deze werden in de pauze opgeschreven en in een daarvoor bestemd mandje gelegd. In het laatste uur van de dag werden deze beantwoord.)

Deze vragen en antwoorden waren voor vele aanwezigen een grote inspiratiebron die nog lang naklonk na het bijwonen van zo'n bijzondere thema dag.

Hans Stolp heeft toestemming gegeven om enkele vragen en antwoorden op schrift te zetten om ze middels onze site met meer mensen te kunnen delen.

Onze medewerker Wilbert Mesman, een vaste bezoeker van deze thema dagen, heeft ze beluisterd en in schrijftaal omgezet.

Op de lezing van maart 2016: de betekenis van de stille week werden enkele vragen als volgt gesteld.

Vooraf

Op de website van de stichtingdeheraut onder het kopje lezingen-archief 2016 is een presentatie boekje te vinden van deze lezing.

Ook is een video te zien over dit onderwerp. Deze lezing is gehouden enkele jaren geleden in Zoetermeer.

Bijpassende boeken van Hans Stolp over dit onderwerp:

- *Jezus mijn broeder*
- *Lees en luisterboek, Golgotha*

Vraag

Is het verbod om het Heilige der Heilige binnen te gaan niet uit de maanreligie? Is in de zonnereligie dan niets meer heilig?

Antwoord

Dat zie je verkeerd. De maanreligie is dus tegelijkertijd het Heilige der Heilige, dat gesloten was. Dat betekent simpelweg, dat het Kali-Yuga, het ijzeren gordijn naar de geestelijke wereld helemaal dicht ging. Dat moest ook dicht gaan. Vanaf 3000 v. Chr.

tot 1899 n. Chr. ging dat gordijn helemaal dicht omdat we anders nooit geleerd zouden hebben om op eigen benen te staan en zelfstandig worden. Alleen dat is wel lastig. Maar sinds 1899 is het gordijn langzaam aan het opengaan. Steeds meer mensen krijgen nu spirituele ervaringen, ervaringen. Bijvoorbeeld, dat ze even mogen mee beleven wat de gestorvene de eerste drie dagen na haar of zijn dood beleefd. In de pauze vertelden mij verschillende mensen deze ervaring. Ook zijn er mensen die een engelervaring hebben gehad of een boodschap hebben ontvangen van een geliefde gestorvene of de nabijheid van Christus hebben ervaren, dat je heel concreet mee kunt maken. Dat zijn allemaal nieuwe verschijnselen die mogelijk zijn omdat het gordijn is open gegaan. Er zijn ook mensen die het bespottelijk maken. En ik denk net zo goed als jullie dat er niet zoveel mensen zijn aan wie je de meest intieme ervaringen vertelt. Je kijkt wel uit. Het kan niet en je moet er heel voorzichtig mee zijn. En voor velen in ons zo materialistische tijd zal het onzin zijn wat je beleeft, maar het gordijn gaat open. En steeds meer mensen zullen leren om met eerbied met die ervaringen die ze opdoen om te gaan.

Vraag

Ik begrijp het doel niet, de functie van der worgengel niet. Waarom is dat?

Antwoord

Ik ook niet. Ik vermoed het wel een beetje. Sommige dingen moet je gewoon laten liggen totdat je er gevoel voor krijgt. Ik kan het niet anders zeggen dan zo. Als je het in woorden gaat vangen, dan wordt het banaal en plat en kan je niet de essentie aan anderen overdragen. Zoals wij lucifer en ahriman nodig hebben om te leren groeien, lijkt mij de beste vergelijking, zo hebben we soms ook de worgengel nodig en dat is niet leuk. Maar je moet soms een kind opvoeden met duidelijke maatregelen die een kind niet altijd leuk vindt. Geld dat soms ook niet voor de geestelijke groei van de mens?

Vraag

Waarom liet Pilatus de beslissing over de kruisiging, het lot van Christus over aan het volk?

Antwoord

Omdat hij niet wilde dat het volk ging klagen bij de keizer, want dan zou de keizer hem meteen ontheffen uit zijn functie, wat later toch gebeurd is. Allemaal een kwestie van macht, angst voor je plek enz.

Vraag

Waarom wilde het volk dat Christus gekruisigd werd?

Antwoord

Ik denk altijd weer, de angst voor het nieuwe en het onbekende. De angst en het ongemakkelijke om bestaande patronen te doorbreken. En zoals je weet hebben de voorlopers en de klokkenluiders het niet gemakkelijk. Altijd weer hebben ze het heel zwaar. Het is een typisch menselijk trekje om te houden zoals het is, want dat voelt zo lekker en is zo gezellig. Laat er nu niet iemand komen die zegt dat het anders is. Dat is zo ingewikkeld en dan moeten we weer opnieuw beginnen. Ik vermoed dat je het zo mag zien.

Vraag

Het Joodse volk verwacht de Messias nog steeds en in het Christendom is Jezus, de Messias al geweest. Heeft dit ook met maan en zonnereligie te maken?

Antwoord

Het Joodse volk zegt, dat de zoon nog moet komen en het Christendom zegt dat hij al gekomen is. Maar het Christendom zegt ook dat hij zal wederkomen. Dus er zitten allerlei nuances aan en het is niet zo zwart/wit als wij zien en zeggen. Ook in de Islam zijn woorden over de zoon bekend. En als de Islam de woorden in de Koran serieus neemt, dan krijgen we een hele nieuwe ontwikkeling. Zoals wij proberen iedere lezing stappen daarheen te zetten wordt de weg voor anderen makkelijker. Dus wij werken al voor de toekomst zodat deze stappen ook door anderen gezet kunnen worden.

Vraag

Waren Jezus Christus en Maria Magdalena getrouwd?

Antwoord

Het kan zijn dat ze getrouwd waren. Ik kan het zeggen omdat in de bijbel ergens gewag wordt gemaakt, dat Jezus optreedt als een Rabbi. Dus als Jezus als een Rabbi optrad en niet getrouwd was, dan zouden ogenblikkelijk de Farizeeën en schrift geleerden hem te pakken hebben genomen. Het huwelijk zag er waarschijnlijk wel anders uit als dat wij denken. Het had niets met seksualiteit te maken, maar met geestelijke gemeenschap en alles was op dat vlak gericht. Dus al die flauwekul over kinderen van Jezus en Maria Magdalena is onzin, want dan hebt je van de mysteriën nog niets begrepen. Van Rudolf Steiner weten we, dat hij met Marie Steiner is getrouwd. We weten ook, dat hij met haar is getrouwd om een beetje afgeschermd te worden tegen iedereen en alles, dat hem kon aanvallen. Ook hier denk ik dat dit een huwelijk was, *ik zeg het maar heel voorzichtig*, dat in een teken van geestelijke gemeenschap stond. Dat is de essentie van alle grote ingewijden die je tegenkomt.

Vraag

Hoe verklaar je dat er steeds meer kinderen geboren worden, die zich in een ander gender voelen dan het geslacht van het lichaam waarin ze geboren zijn? Of zich androgyn voelen?

Antwoord

Heel kort, want ik heb dat op andere dagen al behandeld. Wij zijn bezig met een proces en een ontwikkeling waarbij wij niet alleen man of vrouw van binnen zijn, maar wij zijn beiden. Dat is heel nieuw en heb ik te danken aan Gustav Jung, die er heel veel onderzoek naar gedaan heeft. Wij moeten beide aspecten in onszelf ontwikkelen en dat tot gemeenschap brengen om een nieuw mens te worden. Je ziet dat de oude man- en de oude vrouw- beelden radicaal veranderen. Als je oude foto's ziet van 100 jaar geleden, dan kun je je niet vergissen of je een man of een vrouw ziet. Maar tegenwoordig kan je je snel vergissen. Als je nu foto's van mannen of vrouwen ziet, dan zie je dat ze dezelfde kleren dragen, dezelfde broeken, dezelfde truien en of kapsel. Heel veel gezichten zien er zo uit dat je nog eens goed moet kijken of het wel een man of een vrouw is. Honderd jaar geleden hoefde je niet om te

kijken, maar nu gebeurt het regelmatig. Dat heeft allemaal te maken met het proces dat wij het androgyne in onszelf moeten gaan ontwikkelen. En als tweede kan het in een verkeerd lichaam wonen ook de reden hebben, dat wij afwisselend als man of als vrouw geboren worden. En als wij nu heel snel incarneren op aarde na onze dood om allerlei redenen zoals je b.v. Michaël wilt helpen in deze tijd, dan moet je er snel bij wezen. Maar dan heb je vaak nog niet alle processen van je vorige incarnatie van al het vrouwelijke in de geestelijke wereld overwonnen en los gelaten voor je aan de opbouw van een nieuw mannelijk lichaam begint. En dan spelen de resten van deze oude incarnatie door in deze nieuwe. Als dat heel sterk is heb je het gevoel dat je als vrouw in een mannenlichaam wordt geboren. Maar dat gaat ook wel door elkaar omdat we steeds meer op weg gaan naar de ontwikkeling van het androgyne Zijn.

Vraag

Zie je in New Age oude elementen van helderziendheid terug? Kan die oude helderziendheid nu nog toegepast worden met respect en in volkomen onafhankelijkheid?

Antwoord

Ik ben de laatste die je hoort over helderziendheid en het verkeerde ervan. Het ligt er alleen aan wat je ermee doet. Dat is steeds weer het hele punt. De oude helderziendheid is in trance zonder dat je erbij bent. De oude helderziendheid bestaat o.a. uit voorspelling doen. Mag niet meer. Dat is aantasting van de vrijheid van anderen. Overal waar helderzienden zijn, die voorspellingen doen zit je in de sfeer van de oude helderziendheid. Daar moet je van weg wezen. Waar je mensen ziet die in trance gebracht worden is een leuk spelletje, maar het is oude helderziendheid. Het mag niet meer en het gaat er nu om dat we bewust leren denken en handelen. Als ik in trance ben weet ik niet wat ik doe. New Age stromingen beginnen weer te verdwijnen en is over zijn hoogtepunt heen. Echter is het wel een boeiende ontwikkeling geweest. Ik zie New Age niet als negatief, maar als een impuls van Christiaan Rosenkreuz. Elke 100 jaar komt de impuls van Christiaan Rosenkreuz op een andere manier om bewust te worden van de geestelijke wereld. En ook om bewust met de geestelijke wereld in verbinding te leren treden. Dus New Age heeft heel veel betekend voor bewustwording van mensen in deze tijd. Het leven houdt niet op bij de dood. Er zijn engelen, er zijn meesters en ga zo maar door. Het gordijn hebben ze helpen opengaan. Maar nu moeten nog heel veel mensen open worden om te leren begrijpen hoe het in elkaar zit. Ik merk dan ook in mijn lezingen dat er een gigantische hunkering naar is. Ze vragen me vaak om te vertellen hoe het in mekaar zit. Het is zelfs zo, dat na het opengaan van het gordijn over de hele wereld een hunkering is, maar Nederland is wel een koploper daar in. We weten nu dat er karma en reïncarnatie is, we weten dat er engelen zijn en we weten dat je na de dood doorleeft in de geestelijke wereld. Dat is allemaal duidelijk en hoeven we niet meer over te zeuren. Maar vertel me nu maar eens hoe het werkt. Wat gebeurt er op het moment dat ik de ogen van mijn lichaam sluit, wat beleef ik verder? Dat zijn de dingen die de mensen willen weten. Nu is de vraag of we die stap wel kunnen zetten waar heel veel van af zal hangen. Als er dan niets gebeurt is de impuls van New Age voor niets geweest. Margarete van den Brink en ik zeggen vaak tegen elkaar, dat de velden wit zijn om te oogsten. Dat zit heel

diep in onze ziel. Maar waar zijn de mensen die opstaan en overal gaan vertellen hoe het nu echt in elkaar zit in deze tijd. De hunkering is er. Aan het eind van deze maand geef ik een lezing in een kerk in Twello. Er hebben zich nu al 500 mensen aangemeld en de kerk zit helemaal vol met allemaal gewone mensen, die nooit naar Amersfoort komen. Maar wel met mensen die willen weten en zich afvragen hoe het zit. Kun je me dat op een eenvoudige manier vertellen zodat ik het begrijpen kan? Je ziet, ik zuig het niet uit mijn duim, dat er zo'n hunkering naar is. Waar zijn de mensen die het op eenvoudige manier vertellen, ook aan mensen die geen esoterische achtergrond hebben en het toch kunnen pakken. Waar je geroepen voelt, ga ervoor. Het is zo belangrijk dat het nu openbreekt.

